

Svar på interpellation till Jimmy Frohm (SD)

Nu har Jimmy Frohm adderat antalet blanka röster för 2014 och 2018 till 155 st. Det är riktigt. För 2014 hade vi i Dorotea 50 blanka röster och för 2018 hade vi 105 blanka röster i kommunvalet.

För 2014 så låg Dorotea, ungefär lika med övriga kommuner i länet och landet.

För 2018 så har vi en stor ökning av blanka röster i Kommunvalet, precis som Jimmy Frohm påtalar.

Om man då jämför blanka röster i de övriga valen, dvs Landsting (nuvarande Region) samt Riksdagsvalet, så finns det en annan bild.

För Landstingsvalet (Region) hade vi ungefär samma siffra, dvs ca 6 % som i kommunvalet som röstat blankt. Då ska vi komma ihåg att vi hade uppslitande debatter, massmedial uppmärksamhet samt mycket oro i Dorotea vad gäller Sjukstugan i Dorotea. Detta har nog påverkat antalet blanka valsedlar.

För Riksdagsvalet är antalet blanka röster ingen skillnad mot övriga kommuner, regioner och riksdag.

Sammanfattning:

Det jag kan se (ej vetenskapligt grundat) utifrån de material som hämtats från Valmyndigheten och SCB är att:

Dorotea kommun har en högre andel väljare som röstat blankt i Kommunvalet och Landstingsvalet (Region).

Detta tror jag är beroende på dels:

- Att det funnits ett svagt förtroende för den politik som genomförts eller ett svagt förtroende för de politiker som styrt kommunen.
- Att de riksdagspartier som inte finns representerade i Dorotea saknas. Dvs att det inte funnits någon partilista i kommunen att rösta på.
- Av denna anledning anser jag att det inte finns någon oro för att medborgarna röstar blankt. Den situation/händelse som fanns under valperioden 2014-2018 dvs. Sjukstugan är numera avgjord. Tycker

däremot att det är positivt att medborgarna tar sig tid att gå/förtidsrösta och avger sin röst, istället för att sitta hemma och inte rösta.

Christer Eriksson

Valnämndens ordförande